

zaterdag, 22 september 2012

## Gezeur

**Sloop St. Ludwig is kwestie van tijd  
(19/9)**

Dagblad De Limburger hield deze week een poll getiteld 'Gezeur klooster Sankt Ludwig moet stoppen'. Wie schetst mijn verbazing dat uit het begeleidende opiniestuk van Bert Hammes blijkt dat het gezeur niet afkomstig is van de TM beweging die onder leiding van miljonair Paul Gelderloos voor de derde keer een sloopvergunning aanvraagt. Het gezeur slaat ook niet op het college van B en W van Roerdaalen dat voor de derde keer weke knieën en geen ruggengraat toont door de aanvraag te honoreren.

Nee, het burgercomité dat opkomt voor Sankt Ludwig moet het ontgelden. Zij zijn het die zeuren. Want er is toch geen redding meer aan aldus Hammes, die zich al verheugt op de prachtige vedische nieuwbouw. Ach meneer Hammes, nog niet iedereen in dit land is gewicht voor geweld, intimidatie en een zak geld. Wanneer de TM-beweging haar zin krijgt dan moeten we in dit land de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opheffen en stoppen met het benoemen en beschermen van monumenten. Ik zie op het stadhuis van Roermond al een wethouder grinniken: zijn idee! Alweer legt een democratisch tot stand gekomen zaak van algemeen belang het af tegen het eigenbelang van een grote bek met geld.

**Dennis Janssen**  
Roermond